

Så var åter ett år till ända. Vi kan se tillbaka på ett innehållsrikt år på barnhemmet i Kairo. Tyvärr blir situationen i Egypten allt svårare och svårare. Fler människor tappar hoppet om att det ska bli bättre. Arbetslösheten är stor speciellt bland de kristna. Trycket på familjerna blir större och fler familjer tappar kontrollen över situationen vilket gör att barnen drabbas hårt. Vi kan se detta eftersom det kommer fler barn till barnhemmet med riktigt trassliga hemförhållanden. Alternativet att bli lämnad på ett barnhem är inte optimalt men kanske det bästa alternativet för tillfället. Det bästa alternativet är förstås den egna familjen. Därför är det viktigt att de barn, som har en del av en familj kvar, ska kunna att hålla kontakten med dem inför framtiden. Det kan vara så att barnen är tillfälligt på barnhemmet ett tag för att sedan kunna flytta hem.

För närvarande finns 28 barn på barnhemmet, 17 flickor och 11 pojkar. Tolv flickor är mellan 12 och 18 år. Att växa upp på ett barnhem är inte det mest gynnsamma men alternativet är ännu sämre. Personalen försöker skapa så goda uppväxt möjligheter som de kan för att barnen ska utvecklas på ett bra sätt.

De två barnen Timo och Rimo har flyttat emellan hemmet och barnhemmet de senaste åren. Just nu är situationen så illa att även deras lillebror finns på barnhemmet. De har det bra och utvecklas väl. De har börjat i en privatskola och försökte att prata lite engelska med mig då vi träffades.



Jag hade ett intressant samtal med Hannan som har avslutat sina studier på universitetet inom turism. Hannan har nu ett arbete på en resebyrå i Kairo. Hon har flyttat hem till sin mamma och sina bröder. Hannans mamma var tvungen att lämna alla sina barn på barnhem då hon var ensam och psykiskt sjuk vilket gjorde att hennes situation var mycket svår. Hannans bröder växte upp på ett pojkhem i Helwan. Detta pojkhem var vår första kontakt med barnhem i Egypten.

Jag träffade även Miriam som kom med sin lilla dotter. Miriam har vuxit upp på barnhemmet innan hon gifte sig. Nu bor hon i Schubra, en stadsdel av Kairo där det bor många kristna. Tyvärr är hennes man arbetslös så deras situation är inte den bästa.

Personalen på barnhemmet arbetar för att så många som möjligt av barnen ska få gå i privata skolor. Det är inte så enkelt att bara flytta. Vi hoppas och tror att ytterligare åtta av de yngre barnen ska kunna börja i privatskolor inför nästa läsår. Är man över 12 år kan man inte byta till privatskola. Kvalitén på undervisningen i de statliga skolorna är för låg och de har missat för mycket av kunskap för att byta till en privat skola. Nu får vi arbeta långsiktigt och se till att alla barn som ska börja skolan får göra det i en privat skola.



Det finns mycket att berätta som inte kan rymmas i detta nyhetsbrev. Hör av er om ni har frågor till [lenabackstig@yahoo.se](mailto:lenabackstig@yahoo.se) Hälsningar Lena Backstig

*God Jul och ett Gott Nytt År!*



*,Ett stort tack till alla sponsorer och medlemmar i DGSS som vill vara med och stödja barnhemmet!*