

”Tillsammans med det lilla växer helheten”

Jag vet inte om ni delar samman uppfattning som mig men jag skulle vilja påstå att vår värld idag är så yttlig att vi glömmar att ta hand om det värdefullast vi har, våra hjärtan och vår omgivning. Och så här i juletid tycks vårt konsumtionssamhälle torna upp sig över oss. Därför är det så skönt när man tvingas att vakna upp ur den här västerländska tokigheten genom ett meddelande som handlar om hopp och kärlek från en ung kvinna på barnhemmet i Kairo.

Allt startade i höstas, kort efter min senaste resa. Jag fick då ett meddelande från barnhemsföreståndarens dotter, en ung kvinna som läser till doktor och är 22 år gammal. Sylvia, som hon heter, skrev i meddelandet att hon har samlat flickorna på barnhemmet till en grupp varje måndag de senaste månaderna.

Gruppen fokuserar på personlig utveckling och kristen medmänsklighet. Flickorna lär sig vad det innebär att vara kristen, hur Gud ser på dem och vad Gud vill att de ska göra för andra. De studerar Bibeln och ber tillsammans för varandra samt för andra.

När jag kom hem från min resa hade jag uppgifter om hur Mr Magdy Bassaly håller på att omorganisera E.G.S.S. för att utveckla och styra organisationen framåt. Snabbare beslutsvägar och tydlig fördelning i ledarskapet, samt andra strukturella åtgärder som alla organisationer behöver genomgå när man växt ur sin tröja. Sunt och något som ser ut att kunna blir riktigt bra. Men det är inte detta som får mig att tro på E.G.S.S:s framtid, utan det är dessa flickorna som själva har tagit initiativet till att vårda det som är det absolut viktigaste vi har – vårt inre.

Trots att julstressen pulserar känner jag en himmelsk frid. För i det meddelande som jag fick går det att läsa att tjejkorna nyss avslutat sin första lärjungaträningsbok. De har satt ihop material av sketcher, sånger och texter som de får dela vidare till andra. Sylvia berättar vidare att hon och en annan ledare kommer att sitta ner med varje flicka för att prata om hennes egna utveckling, vad hon drömmer om och vad hon kan behöva hjälp med i sitt liv.

Precis i det sker det något som är viktigt för dig och mig. Det är vetskapen om att det som du och jag gör i det stora, det förvaltas i det lilla och växer till att bli en helhet. För visst är det som så att vi egentligen bara behöver täcka våra absolut nödvändigaste behov samt fokusera på våra hjärtan och inre liv för att uppnå sann lycka. Meddelandena från Sylvia är bevis på att vi är med i en större bild än vad vår värld någonsin kan erbjuda oss.

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År önskar flickorna på barnhemmet!

//Malin Åkvist via Den gode samariten

Ett stort tack till alla sponsorer och medlemmar i DGSS som vill vara med och stödja barnhemmet!



Flickgruppen på barnhemmet



Tjejkorna har varsina nyckelring med texten "En ny början 2018" som de burit med sig under året.